

MEDLEMS INFO

Nr 1 - 2009



Bästa Nduguvänner!

Nu finns det rent vatten i Kizaga. Nu har sjukstugan fått utrustning. Arbetet som pågått länge har burit frukt. Resurser, planering, samarbete och tålmodiga påtryckningar har resulterat i konkreta förbättringar för Kizagaborna. Enskilda människor har, genom bland annat vatten- och sjukstugeprojektet, fått ökat hopp, ökad framtidstro och förbättrade möjligheter till ett liv utan fattigdom.

En viktig del i att dessa båda insatser nu kunnat föras i hamn är vårt goda nätverk i Tanzania. Båda insatserna och särskilt vattenprojektet har blivit försenade av faktorer utanför vår direkta kontroll. Tack

vare Amon Gyundas lokalkännedom och de relationer han byggt upp genom vårt långsiktiga, seriösa och uthålliga utvecklingssamarbete har knutar kunnat lösas och resultat till slut levereras. Förmågan till så-

dan problemlösning är väldigt viktig i vårt utvecklingssamarbete.

Vårt arbete i Kizaga är ingen tillfällig nyckel av dagsaktuella politiska prioriteringar. Det är inte insatser begränsade av budgetår. Våra pengar har vi medlemmar själva samlat in med uppdraget att använda ansvarsfullt för att uppfylla föreningens ändamål. Vi har inte fått dem på nåder av någon extern bidragsgivare med egen agenda. Därför kan vi arbeta uthålligt men otåligt för att bekämpa fattigdomen i Kizagaområdet. Och bland annat därför kan vi också leverera påtagliga och bestående resultat även när vägen dit inte är spikrak.

Samtidigt fortsätter arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom vattenförsörjningen. I det korta perspektivet handlar det om att slutföra nuvarande fas i sjukstugeprojektet genom att elinstallationer-



na till personalbostäderna genomförs och genom att projektet redovisas ekonomiskt. I det längre perspektivet handlar det till exempel om att med lokala aktörer undersöka om vattenposterna med friskt

dricksvatten kan kompletteras med dammar eller vattenreservoarer som används för att bevattna jordbruksmarken. Och om att tillsammans med lokala aktörer definiera Nduguföreningens roll i relation till en sjukstuga i drift.

Medlemmarna utgör ryggraden i Nduguföreningen. Det är därför med glädje jag hälsar er alla välkomna till årsmöte lördagen den 21 mars i Olofström. Årsmötet är ett tillfälle att granska styrelsens arbete under det gångna året och peka ut uppdraget för det kommande året. Det är tillfälle för fördjupad kunskap, trevligt umgänge och smak av det tanzaniska köket.

När du deltar i årsmötet bidrar du till ett starkare Ndugu samtidigt som du får återkoppling på hur ditt bidrag utgör en del av helheten. Varmt välkommen!

Martin Carlstedt

ordförande

Ur detta nummer:

SJUKSTUGEUTRUSTNING PÅ PLATS! **sid 2**

SJUKSTUGANS CHEF INTERVJUAS **sid 3**

REDAN 200 MEDLEMMAR I ÅR **sid 4**

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE DEN 21 MARS **sid 4**

Ansvarig för medlemsinfot:

Jonatan Wistrand, tfn 046 - 211 19 33

e-post iontew80@hotmail.com

Layout: Alf Carlstedt

Nyheter från Kizaga

Rapport i febr 2009

Hej alla
Ndugumedlemmar !

Äntligen!

Ja, den här gången börjar jag så för att det bäst beskriver hur människorna i Kizaga känner nu när så mycket fallit på plats. Här nedan berättar jag mer om vad som hänt sedan sist.

Sjukvårdsutrustning på plats

I december 2008 anlände containern lastad med sjukvårdsutrustning från Nduguföreningen till vårdcentralen. Det innebär att det nu finns sjukhussängar, rullstolar, kläder till sjukvårdspersonalen och mycket mycket mer i sjukstugan. Även om sjukstugan redan använts i ett halvår så är det först nu som den verkligen kan tas i bruk, när man fått tillgång till all denna utrustning. Efter presidentens besök i maj har myndigheterna satt upp ett nytt mål för sjukstugan – att den ska expandera till en större vårdcentral. Tegelstenstillverkningen har redan börjat.

Rent vatten i Kizaga

Men mitt "äntligen" omfattar inte bara sjukstugan. Nu är även vattenprojektet klart och det finns rent rinnande vatten att hämta på 14 olika ställen i området, däribland vid sjukstugan och vid secondary-school. Detta är förstas en stor lättnad för alla. Att ha rent vatten i närheten innebär ju dels att man slipper ägna en stor del av dagen

till att gå och hämta vatten och dels att det kan minska diarréer och andra sjukdomar.



Elever vill plantera träd

Regnperioden började i november. Sedan var det uppehåll under två veckor i början av januari, men nu regnar det mycket igen. Det innebär att det nu är goda omständigheter både för Nduguföreningens trädplantering och för arbetet på familjernas egna odlingar. Turen för trädplanteringen har nu kommit till secondary-school och rektorn har frågat om det finns möjlighet att få ett träd för varje



elev på skolan så att eleverna själva kan bli delaktiga och plantera ett träd var. Detta tyckte de ansvariga på plats var en mycket god idé så över 600 träd kommer snart att planteras på kullarna i skolområdet. Beträffande mattillgången är det för tidigt att säga någonting ännu. Om det fortsätter att regna så här mycket fram till april så blir skörden god, men om regnet slutar snart kan det bli hungersnöd längre fram. Vi får avvakta och se.

Fler fadderbarn till statlig secondary-school

I år var det fler fadderbarn än någonsin tidigare som genom sina goda betyg fick plats på statlig secondary-school. För de barn som mist sin fadder när de slutar grund-

skolan och sedan kommer in på den statliga secondary-school går Nduguföreningen in och betalar i väntan på en ny fadder. Anledningen är att man bara får chansen att börja den statliga secondary-school vid detta enda tillfälle.

Mikrokrediter börjar återbetalas

Målet var att de sex som fick lån i första omgången skulle ha börjat betala tillbaka i december 2008. Tre av dem har redan betalat tillbaka hälften, en har betalat en fjärdedel och vill fortsätta att betala lite varje månad. Återstår att följa upp om de två resterande låntagarna har någon betalningsplan. Det gläder mig att de flesta dels stått vid sitt ord, och dels verkar vara framgångsrika i sina företagsidéer. Nu har vi dessutom gett 10 nya låntagare möjlighet att utveckla sina företagsidéer.

Vardagslivet förändras – välkomna att se!

Vardagslivet har nu så sakteliga förändrats för många människor i Kizaga med omnejd. Detta är tack vare er som kontinuerligt stöttar vår verksamhet och som bidrar med både pengar, idéer och ideell arbetskraft. För mig är detta fantastiskt! Men som jag brukar avsluta – ni är varmt välkomna till Kizaga för att *själva* se vardagslivet och möta de människor som tar del av den förändring som vi tillsammans fortsätter att arbeta för.

Amon J J Gyunda

Hon arbetar för liv och hälsa i Kizaga

När Kizagas nya sjukstuga invigdes förra året var glädjen stor i byn. Särskilt glad - men också samlad inför sitt stundande uppdrag - var sjukstugans chef Mama Mahayu. Drygt tio månader senare ger hon följande bild av sin yrkesvardag på den tanzaniska landsbygden.

diagnostik och behandling av olika infektionssjukdomar. Allra vanligast är malaria följt av bland annat lunginflammation, tuberkulos och tyfoidfieber. En annan stor och viktig del av sjukstugans uppdrag handlar om att bistå gravida kvinnor, och för detta ändamål finns för närvarande två barnmorskor stationerade vid sjukstugan.

SJUKSTUGANS CHEF MAMA MAHAYU



-Jag känner ett stort engagemang för mitt arbete. Men ibland är det också komplicerat, berättar Mama Mahayu via en raspig telefonledning en söndag i mitten av januari. Varje dag ansvarar hon för att närmare femtio patienter får den hjälp de behöver av personalen på sjukstugan. Det är en uppgift som kräver både medicinsk kompetens och administrativ förmåga. Mama Mahayu beskriver hur större delen av verksamheten ägnas åt

-De flesta förlossningar klarar vi av att hantera här i Kizaga. Men sker det komplikationer kan det vara nödvändigt att flytta kvinnorna till sjukhuset i Kiomboi, berättar Mama Mahayu.

Dit är det närmare 30 km och ofta är det bråttom. Har man tur är ambulansen vid sjukhuset i Kiomboi tillgänglig, men inte sällan blir det nödvändigt att transportera kvinnorna i första bästa bil som går att uppåda.

Faktaruta:

Clinical officer är en yrkestitel som förekommer framförallt i östra Afrika. Utbildningen är treårig och ger en medicinsk kompetens särskilt lämpad för administrativt och kliniskt arbete på landsbygden.

Efter att ha utbildat sig till clinical-officer i Shinyanga i norra Tanzania arbetade Mama Mahayu en tid i Misigiri, en grannby till Kizaga. Hon gifte sig med en lärare och tillsammans skaffade de tre barn. Nu bor familjen i en av de två personalbostäder som Nduguföreningen har låtit bygga alldeles jämte sjukstugan. Huset är färdigt sånär som på de solpaneler som under våren ska installeras på taket.

-Det är ett mycket bra hus, men det blir mörkt på kvällen. Så vi ser fram emot solpanelerna.

Förutom Mama Mahayu och barnmorskorna arbetar ytterligare två personer - en distriktssköterska och en undersköterska - heltid på sjukstugan. Dessutom är en läkare för närvarande stationerad vid sjukstugan några dagar i veckan. På sikt är det meningen att också läkarens tjänst ska utökas till heltid.

-Men, poängterar Mama Mahayu, verksamheten är fortfarande under uppbyggnad.

Ett viktigt delmål i denna uppbyggnad nåddes i december förra året. Då anlände den container lastad med sängar, arbetskläder, mikroskop, kryckor och annan sjukvårdsutrustning som Nduguföreningen finansierat och transporterat till Tanzania. I decem-

ber fick också sjukstugan och alla invånare i byn äntligen tillgång till rent vatten. Två exempel på betydelsefulla steg mot en bättre hälsosituation i Kizaga som har kunnat tas på senare tid. Och om man får lov att tro Mama Mahayu så kommer sjukstugans verksamhet med tiden att expandera.



-Ryktet om vårdcentralen sprider sig. Många patienter har färdats

flera mil för att komma hit. Redan nu finns ett behov av mer utrymme där patienterna kan återhämta sig innan de återvänder hem igen.

På sikt tror hon också att det blir nödvändigt att utöka kapaciteten på de solpaneler som står för elen till sjukstugan. Risken är annars att solpanelerna kommer att begränsa möjligheten att driva kylskåp och andra maskiner. Mama Mahayu är onekligen medveten om sitt stora ansvar och hennes engagemang för verksamheten går inte att ta miste på. Med hennes hjälp är Kizagabornas önskemål om en tryggare hälsosituation äntligen på god väg att ta steget från avlägsen dröm till handfast verklighet.

Jonatan Wistrand

Rapport från biståndssamordnarna

Inbetalningar t o m 31/1 -09

Det nya verksamhetsåret har precis börjat. Därför är det små summor under de flesta rubrikerna. Medlemmar och faddrar är jämförelsevis många, eftersom de flesta betalade för 2009 redan under det sista kvartalet 2008.

200 medlemmar (årets mål 240)

158 fadderbarn (årets mål 180)

130 träd (årets mål 1 400)

780 kr i allmänna gåvor (årets mål 40 000 kr)

0 kr till fadderbarnsfonden.

Välkommen till Nduguföreningens årsmöte

Lördagen den 21 mars kl 14 håller Nduguföreningen årsmöte i Mariasalen i Olofströms församlingsgård. Under mötet får du veta mer om hur tillvaron sakta men säkert är på väg att förändras i Kizaga. Dessutom säljs det korgar, ordnas boklotteri och eventuellt bjuds på lite underhållning. Efter mötet serveras en måltid med inspiration ur det tanzaniska köket till en kostnad av 60 kr.

För deltagande i årsmötet krävs ingen föranmälan. Väljer du att stanna kvar över middagen behöver Amon och Malin Gyunda få veta detta senast den 15 mars. Anmäl dig via telefon: 08-585 499 84 alt: 0703-630 703. Eller via e-post: gyunda@ndugu.org
Varmt välkommen!

Program för årsmötet 21 mars

14:00 Årsmötesförhandlingar
Fruktpaus
Årsmötesförhandlingarna fortsätter
En måltid med inspiration ur det tanzaniska köket serveras



Årsmöteshandlingar går ut tillsammans med detta nummer av medlemsinfo. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 7 mars och skickas till Martin Carlstedt, Mellanbyplan 11, 2tr, 163 71 Spånga, eller via e-post: ordforande@ndugu.org