



# MEDLEMSINFO

NR 3 - VÅREN - 2006/2007



## Bästa Ndugu- vänner!



själv är från samma område som Amon. Det faktum att vi nu har etablerat en sådan relation är mycket positivt och kan förhoppningsvis både underlätta och skapa nya möjligheter. Att han också uttryckt sin uppskattning och sitt erkännande för det arbete vi gör i Nduguföreningen är naturligtvis en uppmuntrande bekräftelse.

Inom kort uppmärksammas vi också i Aftonbladets söndagsbilaga genom ett porträtt av Malin och Amon Gyunda med familj där Nduguföreningen också ges stort utrymme. Det är en utmärkt möjlighet att sprida kunskap om Nduguföreningen och rekrytera nya medlemmar. Det är dessutom roligt i största allmänhet.

Vid styrelsehelgen i mars fattades beslut om mikrokreditprojektet som gör att vi nu är igång på allvar. Vi beslutade också att tillskjuta ytterligare medel till vattenprojektet för att det ska kunna slutföras och ge rent vatten till Kizagaborna. Dessutom

kom vi en bit framåt i slutplaneringen av sjukstugeprojektet. Läs mer om detta på sidan 4.

Det faktum att vi nu uppmärksammas i och får tillträde till nya forum förändrar våra förutsättningar. Det är mycket stimulerande, glädjande och möjliggörande. Men det förändrar inte vårt ändamål och inte heller våra utgångspunkter. I Nduguföreningen är det alltid den enskilda människans

behov och rättigheter, kraft och förmåga som utgör både ändamål och utgångspunkt. Det gäller i både Kizaga och Sverige. På detta är artikeln om vardagshjälten Tore Nilsson en god illustration. Läs den och inspireras, sidan 3.

För sist och slutligen kommer och ska Nduguföreningens arbete utvärderas efter i vilken mån vi långsiktigt och legitimt ger enskilda människor i Kizaga hopp, framtidstro och verkliga möjligheter till ett liv utan fattigdom. Ärmarna är uppkavlade och arbetet fortsätter. Och din insats fortsätter att göra skillnad!

*Martin Carlstedt*

ordförande

## DATUM BESTÄMT FÖR ÅRSMÖTE

Lördagen den 29 december kl 14.00

Boka in Nduguföreningens årsmöte i din almanacka redan idag. Lördagen den 29:e december kl 14 kommer årsmötesförhandlingar att hållas i Olofström. Ett fullständigt program med uppgifter om möteslokal samt övriga aktiviteter kommer att finnas i höstens medlemsinfo. Kallelse och handlingar går som vanligt ut senast en månad innan årsmötet.

### Ansvariga för medlemsinfot:

Martin Carlstedt, tfn 08 - 36 85 36

E-post: [ordforande@ndugu.org](mailto:ordforande@ndugu.org)

Jonatan Wistrand, tfn 046-211 19 33

E-post: [jontew80@hotmail.com](mailto:jontew80@hotmail.com)

Layout och foto (där inget annat anges):

Alf Carlstedt.

I februari etablerade Nduguföreningen kontakt på högsta politiska nivå i Tanzania. I april/maj beskrivs vår verksamhet i en artikel i Aftonbladets söndagsbilaga. Dessemellan, i mars, höll vi styrelsehelg i Stockholm och fattade där en



Nduguföreningen har nu beslutat tillskjuta ytterligare 20 000 kr till vattenprojektet. Foto: Martin Carlstedt

rad viktiga beslut. Inte minst när det gäller att leverera bra bistånd med och för Kizagaborna. Nduguföreningen står i rampluset och om allt detta kan du läsa i denna upplaga av vårt Medlemsinfo.

Amon berättar i sin spalt hur han etablerat en personlig relation med President Kikwetes närmaste man, som



## Amon rapporterar



### Möte med Tanzanias president Kikwete

En kväll i februari hade vi tanzanier som bor i Sverige förmånen att få möta Tanzanias president Jakaya Mri-sho Kikwete. Kikwete var inbjuden av de nordiska regeringarna. Under Kikwetes Sverigebesök anordnades alltså ett möte med alla tanzanier bosatta i Sverige. Detta ägde rum på Grand Hotel i Stockholm. När presidenten anlände sjöng vi alla för honom "Tanzania, Tanzania nakupenda..." (Jag älskar dig, Tanzania"). Flera välkomnade honom med presenter. Därefter följde en frågestund. Personligen passade jag på att ställa en fråga för Nduguföreningens räkning: Jag frågade om det finns möjlighet att få hjälp att transportera saker t.ex. material till sjukstugan från Dar Es Salaam till Kizaga, och Kikwete menade att den tanzaniska staten absolut ska kunna stå för denna kostnad. Vi måste bara informera dem om när containern kommer och sen kan de alltså hjälpa oss att hämta den i hamnen och stå för kostnaden för att transportera den till

Kizaga. Detta tycker jag kändes väldigt positivt!

### Särskilt möte med presidentens personliga sekreterare

Eftersom jag presenterade mig i samband med min fråga fick de andra höra att jag heter Amon Gyunda. Man kan höra på namnet från vilken del i Tanzania man kommer. Gyunda betyder att man kommer från Iramba District. Presidentens personliga sekreterare heter David Jairo och kommer från Iramba, från en mycket närliggande by till Kizaga. Jairo hade hört min fråga och förstod att jag måste vara från Iramba. Han tog därför kontakt och sedan bestämde vi och fyra andra stockholmsboende som kommer från Iramba att träffas två dagar senare. Han bjöd åter in oss till Grand Hotel. Han var mycket positiv till vårt arbete med Nduguföreningen och vår inställning att hjälpa människorna där hemma. Han vet precis vad vi pratar om och hur värdefullt det är eftersom han själv har växt upp i området. Jairo var angelägen om att vi ska fortsätta hålla kontakt och han sa att han gärna hjälper oss. Även Kikwete upprepade flera gånger i sitt tal vikten av att inte glömma de därhemma, att försöka hjälpa sin familj och sin by. De är med andra ord mycket positiva till vårt arbete! Det känns som om Ndugufö-

reningen är på rätt väg och det är betydelsefullt med en bekräftelse från presidenten och hans närmaste!

### Mycket positivt för Tanzania framöver

Uppskattningen är ömsesidig. Vi tanzanier känner att Kikwete arbetar hårt och inte bara för en grupp av människor utan för alla, inte minst de fattiga. Han börjar faktiskt påminna oss om den goda tiden när Nyerere var president. Några dagar efter vårt möte med Kikwete träffade han Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt och sedan även de andra ledarna i nordens. Alla var de överens om att Tanzania nu arbetar bra för att bekämpa korruption och har god tillväxt. Det ser ljus ut för landet och därför väljer Sida att stödja Tanzania även framöver. Företag i Sverige ska nu investera i företag i Tanzania inom etanol och solenergi.



Foto: Från Tanzanias ambassads hemsida  
President Kikwete (mitten) tillsammans med ambassadör Dr Ben Moses (t h) på Grand Hotel där presidenten lovade hjälpa Nduguföreningen med varutransporter från Sverige

Jag är glad för miljöintresset som visas. Förutom miljön satsar Kikwete även på utbildning, hälso- och sjukvård samt vatten. Med andra ord de områden som också vi prioriterar i Nduguföreningen. Jag är glad för att jag fick möjlighet att träffa Kikwete och Jairo. Jag är tacksam för att de nordiska länderna väljer att ge mycket stöd till Tanzania även i fortsättningen. Och jag är stolt över vårt arbete i Nduguföreningen och att vi nu även fått en bekräftelse från presidenten på att vi är på rätt väg!

Nu tror jag på att drömmar kan gå i uppfyllelse, ibland på mycket kort tid.

Hälsningar från  
*Amon J J Gyunda*

Detta är den tredje delen i artikelserien *Människor som gör skillnad*. Artikelserien handlar om människor som gör det där extra, i stort och smått, för Kizagaborna genom Nduguföreningen. Artikelserien vill uppmärksamma några vardagshjältar för att visa på Nduguföreningens breda nätverk och ge inspiration till andra att hitta sitt eget sätt att bli en vardagshjälte. I artikelseriens första del presenterades Brita Sandin från Örnsköldsvik och förra gången barn och barnledare i Jämshögs församling.

# Tores engagemang för människor blir till bistånd i Kizaga!

- Tore Nilsson, flitig månadsgivare och trogen årsmötesbesökare -

**Direktrapporter från apartheididens Sydafrika väckte Tores engagemang för utsatta människor bortom Sveriges gränser. Nduguföreningens pålitlighet och närhet till slutmottagarna är anledningen till att Tore under senare år också engagerat sig för Tanzania.**

**-I Nduguföreningen kan jag följa resultatet av arbetet i Kizaga och se att det kommer människor tillgodo, konstaterar Tore.**

Tore Nilsson från Olofström har, tillsammans med sin fru Martha, varje månad sedan föreningens start givit en gåva till Nduguföreningens utvecklingssamarbete i Kizaga. Tore och Marthas regelbundna gåvor är några av de pusselbitar som lagt grunden till den goda ekonomiska situation Nduguföreningen nu befinner sig i.

På frågan vad det är som motiverar honom till detta gedigna engagemang förklarar Tore:

**-Jag känner med och för människor. Jag är en utåtriktad person.**

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet var Tores systerson Ulf Sjögren och hans fru Anna under sju år verksamma som missionärer i Stutterheim, beläget omkring hundra mil öster om Kapstaden. Deras berättelser och rapporter från apartheidtidens Sydafrika berörde Tore starkt. Det väckte stor uppmärksamhet och förargelse bland många andra vita att Ulf och Anna arbetade sida vid sida med svarta och färgade och att de vägrade



Tore tar här med stort intresse del av en skärmutställning vid en upplevelsedag i Olofström i september 2004

inordna sig i ett apartheidsystem som alltid gav de vita företräde.

**-Jag fäste mig vid de människor som de berättade om och jag tror att det är en av huvudanledningarna till det engagemang jag fick för utsatta människor även utanför Sverige, berättar Tore.**

Nduguföreningen är inte den enda förening med internationell solidaritet i fokus som Tore har engagerat sig i. Han ger också regelbundet ekonomiskt stöd till Svenska Kyrkans Mission och har tidigare bidragit mycket till organisationer verksamma i Södra Afrika. Till Nduguföreningen hittade han, som de flesta andra, via kontakter. I Tores fall genom sin syster och hennes man.

**-Föreningen är mycket välskött och utan onödig administration. Som med-**

lem kan jag följa resultaten i Medlemsinfo och se att det kommer människor tillgodo. I samband med årsmötena får vi alltid en noggrann verksamhetsberättelse och en budget inte bara för ett utan för två år framåt, utvecklar han.

Tore som före pensioneringen jobbade som Kalkylator på Volvo i Olofström är intresserad av siffror och beräkningar. Därför är de ekonomiska delarna särskilt intressanta. Och årsmötena är något som Tore alltid brukar delta i. Han ser dem inte bara som ett socialt forum där möjlighet ges att



Tore, som också är revisorsuppleant, syns längst till höger vid ett av Nduguföreningens årsmöten. Här tillsammans med sin syster och sväger Barbro och Rune Sjögren (tidigare revisor), som i sin tur är föräldrar till Ulf Sjögren som också omnämns i artikeln.

träffa och umgås med andra Ndugumedlemmar, utan också som ett sätt att ta sitt ansvar.

**-Årsmöten är viktiga i en organisation. Jag tycker det är mitt ansvar att vara med, säger Tore.**

Kanske är det just detta som präglar en vardagshjälte som Tore. Viljan att låta ansvaret sträcka sig bortom det närmaste och allra mest självklara.

*Martin Carlstedt*



## Viktiga beslut tagna på styrelsemöte



Maria Estvall



Amon och Ellen Gyunda



Martin Carlstedt



Jonatan Wistrand, Adrian Rosén o Lars-Göran Persson

**I förra numret av Medlemsinfo framhöll ordförande Martin Carlstedt att Nduguföreningens arbete nu går in i en fas där det är dags att leverera. Under det styrelsemöte som hölls i Tensta i början av mars tog också flera av Nduguföreningens projekt viktiga steg i just realiserandets riktning.**

En kommitté utsågs som skall sköta arbetet med mikrokrediter på plats i Kizaga. Kommittén består av tre kvinnor och tre män som Nduguföreningen sedan tidigare samarbetat med. Denna kommitté skall bland annat ta emot och bedöma låneansökningar, samt se till att arbetet med mikrokrediter fungerar så som planerat. Tidigare i år utsågs också en beslutsgrupp för mikrokrediter i Sverige. Under mötet antogs dessutom en projektplan, ett ansökningsformulär samt regler och riktlinjer för kreditgivningen. Med dessa beslut ser vi till att styra över mikrokreditprojektet från teori till praktik. Senare i år är det tänkt att de första mikrolånen skall utbetalas.

Sedan tidigare har Nduguföreningen överfört 8 000 kr till ett pågående vattenprojekt i Kizaga. Under styrelsemötet kompletterades denna satsning med ytterligare 20 000 kr. Där-

med finns nu alla de ekonomiska medel på plats som kommer att göra det möjligt att genomföra vattenprojektet. Detta innebär att Kizagaborna, inklusive sjukstugan, får tillgång till rent vatten inom en inte alltför avlägsen framtid.

Även sjukstugeprojektet är på väg in i en alltmer konkret fas. Huvudbyggnaden är på plats och nu går arbetet vidare med att bygga personalbostäder. Ritningar och kostnadskalkyler över dessa bostäder anlände tidigare i år och under mötet i Tensta avsattes en summa som förhoppningsvis ska leda till att byggnationen snart kan komma igång.

Det har också inkommit en lista till styrelsen över utrustning som behövs till den nya sjukstugan. Nu undersöks hur och var denna utrustning lämpligast kan införskaffas.

Flera av Nduguföreningens viktiga projekt rör således på sig i rätt riktning. Risken finns emellertid alltid att svårförutsägbara händelser plötsligt dyker upp. Händelser som ändrar förutsättningarna och tvingar oss att tänka om. Samtidigt manar de steg som tagits till optimism och framtidstro. Både för invånarna i Kizaga och för att Nduguföreningens arbete faktiskt gör skillnad.

Jonatan Wistrand

### Nduguföreningen uppmärksammas i

## Aftonbladet

Någon gång under april eller maj månad kommer Nduguföreningens verksamhet att skildras i ett reportage i Aftonbladet. Det är tidningens *Söndagsbilaga* som valt att teckna ett porträtt av familjen Amon och Malin Gyunda. I detta porträtt uppmärksammas bland annat det arbete för bättre livsvillkor i Kizaga som Malin och Amon under fem års tid verkat för genom Nduguföreningen.

Det är glädjande att Nduguföreningens rykte stadigt växer sig allt starkare runtom i Sverige. Förhoppningsvis kan artikeln i Aftonbladet leda till att fler personer får upp ögonen för Nduguföreningens verksamhet och väljer att stödja invånarna i Kizaga i deras och vårt gemensamma arbete för bättre livsvillkor.