

MEDLEMS INFO

Nr 3 - 2010



Bästa Ndugu-medlem!

Jag vet att ett viktigt värde för dig är att ditt bidrag används med omsorg och sparsamhet. Att Nduguföreningen gör stor skillnad med små medel. Jag tror att just det är ett viktigt skäl till att du vill vara en del av Nduguföreningen.

Ju mer av utvecklingsarbete jag ser, desto mer övertygad blir jag om att kostnadseffektivitet är en av Nduguföreningens stora styrkor. Att ett av våra signum är vår strävan efter att använda varje krona genomtänkt och med riktmärket "största möjliga effekt per insatt krona". Vi har inga dyra konferenser, inga kostsamma konsulter, inga styrelsearvodena. Nog behövs ibland både konferenser och konsulter och säkert kan det ibland vara motiverat med sty-

relsearvodena också i organisationer som sysslar med utvecklingsarbete. Men nog är det en styrka att vi gör stor skillnad trots att våra årsmöten inte kostar föreningen något, att våra konsulter är lokala aktörer och lokalbefolkning i Kizaga, och att våra styrelseledamöter inte bara är oavlönade utan också hårt arbetande. Nog är det något att vara stolt över.

Genom lokalkännedomen, relationerna, långsiktigheten och småskaligheten kan vi

erbjuda en närhet som få andra organisationer. Det är en väldig styrka när det gäller förtroende och tillit. Men att slå sig för bröstet duger dåligt om man vill fortsätta utvecklas. Den som förnöjt slår sig till ro överraskas lätt i sömnen. Därför behöver vi bli bättre.

Just nu fokuserar Nduguföreningens styrelse, arbetsgrupper och samordnare bland annat på följande i arbetet med att göra vårt utvecklingsarbete ännu vassare:

- Utvärderar Mikrokreditprojektet för att ta ställning till arbetet i framtiden
- Ser över möjligheten till någon form av lokal revision i Kizagaområdet
- Ser över vårt styrdokument för utvecklingsarbete
- Reviderar vår trädplanteringspolicy
- Reviderar funktionärernas arbetsbeskrivningar
- Utvecklar arbetsplaner för 2011



Lokalbefolkningen – Nduguföreningens konsulter

för respektive arbetsgrupp och samordnare

- Jobbar med att säkra återrapportering av medel från platsansvarig och mikrokreditprojektet

Är du också stolt men inte nöjd? Berätta då om Nduguföreningen för dina vänner, arbetskamrater eller släktingar. För om vi ska fortsätta bli bättre så behöver vi också

fortsätta bli fler. Och i arbetet med att rekrytera fler är du som medlem nyckeln till framgång.

Ett annat sätt att bidra till förbättring är att kontakta oss och berätta vad du tycker. Hör gärna av dig till mig eller någon annan i styrelsen med dina frågor, tankar och idéer!

Tack för att du är en del av Nduguföreningen. Bidra gärna till att fler blir det!

Martin Carlstedt

ordförande
ordforande@ndugu.org
0709-69 33 87

Katarina nytillträdd administrativ samordnare



Katarina af Sandeberg är Nduguföreningens administrativa samordnare sedan 1 augusti 2010. Katarina är bosatt i Malmö och studerar till vardags samhällsvetenskapliga ämnen vid universitetet. Hon är medlem i Nduguföreningen sedan flera år tillbaka.

Har du frågor om medlemskap, fadderskap och inbetalningar kontaktar du Katarina af Sandeberg på:
admin@ndugu.org eller 070-984 06 16

Styrelsen hälsar Katarina **varmt välkommen** som administrativ samordnare!

Ansvarig för medlemsinfot:

Jonatan Wistrand, ffn 046 – 211 19 33
e-post medlemsinfo@ndugu.org
Layout: Alf Carlstedt

Amons Kizaga- rapport september 2010



Jag reste till Tanzania i juni och tillbaka till Sverige i augusti så jag har varit där ganska precis två månader. Som vanligt när jag åker dit så hade jag mycket att göra. Både med min familj och mina släktingar och med Nduguföreningen.

Jag har träffat många människor och deltagit i möten gällande Nduguföreningens projekt. Jag har också träffat tjänstemän och förtroendevalda i kommunen och i distrik-

tet. Ett av mina Ndugu-uppdrag var att göra intervjuer som ett led i utvärderingen av mikrokreditprojektet. Det som är gemensamt för alla människor man möter är att man ser hur Nduguföreningens arbete har gjort skillnad i deras liv. Och många är de som tackar er för den hjälpen!

Nytt mikroskop till sjukstugan

Eftersom vi vid förra årets besök i sjukstugan märkte att mikroskopet som vi skickat inte höll måttet har organisationen Human rights hjälpt oss att få ett nytt mikroskop och detta hade jag med mig. Därför finns nu alltså äntligen ett nytt mikroskop i sjukstugan. Som jag tidigare har berättat är patienttrycket stort med ca 150-200 patienter dagligen. De kommer från flera olika

byar, både för att få råd, konkret hjälp och medicin. Sjukstugans chef, Mama Muhayu, arbetar hårt från klockan fem på morgonen till klockan sex på kvällen. Tråkigt nog drabbades sjukstugan av en stor förlust i somras när en av sjuksköterskorna avled. Nu söker distriktsförvaltningen efter två nya sköterskor och de har varit tydliga med att de letar efter personal som arbetar lika bra som Mama Muhayu. En annan sak som är problematisk är att de solpaneler till sjukstugan som distriktet låtit installera inte fungerar i nuläget. De solpaneler som Nduguföreningen stod för till personalbostäderna håller däremot god kvalitet.

Biblioteket färdigbyggt

Vattnet fungerar bra men räcker inte riktigt till hela byn.

Dessutom är det dyrt för byborna att betala vid varje hämtning. Distriktet arbetar fortfarande på att hitta alternativa lösningar för att driva vattenpumparna utan den kostsamma elen.

Biblioteket är nu färdigbyggt och inrett. Det kommer på sikt behövas fler möbler och fler böcker men varje år ger ju Nduguföreningen stöd till detta genom 100 kr av varje fadderavgift. Årets överföring gjordes i juni och nu väntar vi bara på en tid med författaren Elieshe Lema som ska hjälpa till med inköp av böcker. Inköpen kommer att göras i Dar-Es-Salaam.

Glädje och sorg

Fadderbarnsverksamheten fungerar fortsatt bra och föräldrakommittén arbetar även för att hitta lösningar för de barn som har det svårt i skolan eller som behöver extra stöd. Detta tycker jag att de gör på ett bra sätt. Man kan se att mycket har

varit positivt och utvecklats i Kizaga den senaste tiden men flera sorger har också drabbat området. Utöver sköterskan på sjukstugan miste vi även ett av fadderbarnen i maj och vår f d trädansvariga Wansagula dog av aids nu i september.

När jag skriver denna rapport är det valdag i Sverige och för Tanzania är det dags för val den 21 oktober. Det ska bli spännande att följa.

Valens resultat (både i Sverige och i Tanzania) är oklart i skrivande stund men det som är klart är att ert val att stödja Nduguföreningen är oerhört betydelsefullt. Som jag skrev i början ser jag verkligen att arbetet vi gör i Kizaga gör skillnad. För att fortsätta göra skillnad behöver vi ert fortsatta stöd även framöver.

Amon J J Gyunda



Trädansvarig Leonard (längst fram) och Amon Gyunda (närmast kameran) besiktigar skogsreservaten

Rapport från administrativ samordnare den 7 sept 2010

223 medlemmar (årets mål 240)

167 fadderbarn, varav 76 secondary school, 89 primary school och 2 starthjälp till snickarelever (årets mål 180)

415 träd (årets mål 1 200)

33 481 kr i allmänna gåvor (årets mål 40 000 kr)

2 765 kr till fadderbarnsfonden (årets mål 5 000 kr)

8 432 kr till gåvor till skolinsats

0 kr till sjukstugans utveckling till ett Health Centre (årets mål 40 000 kr).



Som ung föräldralös kvinna på den tanzaniska landsbygden bär Elisabeth Amosi på ett stort familjeansvar. Inte bara för sina tre egna barn utan också för sina yngre syskon. Ett ansvar som den senaste tiden gjorts lite enklare tack vare ett väl förvaltad mikrolån från Nduguföreningen.

För tre år sedan startade Nduguföreningen en mikrokreditverksamhet i Kizaga. Sex personer i en pilotgrupp fick låna 3000kr vardera efter att ha presenterat en företagsidé med budget och återbetalningsplan. En av låntagarna valde att investera i en kärva. En annan köpte in grödor för

råd att bygga ett nytt hus åt sig och sina barn.

Men inte alla som beviljats mikrokrediter har varit lika framgångsrika. Några av låntagarna har visserligen betalat tillbaka hela lånesumman, men överlag har återbetal-

första genomgång skickar kommittén ansökningarna till Sverige där en arbetsgrupp inom Nduguföreningens styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas lån. Både män och kvinnor är välkomna att ansöka.

Mikrokrediter med kraft att förändra

odling och någon tog möjligheten att öppna en handelsbod. Alla var de fast beslutna att på bästa sätt förvalta denna möjlighet att lyfta sig själva ut ur fattigdomen.

Köpa och sälja bananer

Sedan projektets start 2007 har nu 26 personer i Kizaga fått mikrolån. En av de låntagare som lyckats allra bäst är den unga trebarnsmamman Elisabeth Amosi. Genom att köpa bananer billigt i trakterna runt Kizaga och sedan sälja dem uppe i norra Tanzania där priserna är högre, har hon redan tjänat in lånesumman med marginal. Inom några år räknar Elisabeth med att ha

ningarna gått långsammare än förväntat. För närvarande har ungefär 50% av planerade återbetalningar till Nduguföreningen inkommit i tid. Just nu pågår en utvärdering av mikrokreditprojektet som undersöker hur ännu fler skulle kunna lyckas bättre.

Så ansöker man

För att kunna ansöka om mikrolån via Nduguföreningen måste man först delta i ett seminarium om småföretagande och jordbruksutveckling i Kizaga. I slutet av detta seminarium samlas ansökningarna in och tas omhand av en lokal kommitté. Efter en

Potential till förändring

Alla har inte lyckats lika bra med sina företagsidéer. Ändå är det tydligt att mikrokreditverksamheten bär på en stor potential till förändring. Att unga kvinnor - som likt Elisabeth Amosi traditionellt saknar både ekonomisk och politisk makt i det tanzaniska lokalsamhället - på detta sätt själva tar ökad kontroll över sina liv är inte bara glädjande för dem själva. Det uppmanar också till inspiration och eftertanke åt andra invånare i Kizaga med omnejd.

Jonatan Wistrand

Faktaruta

Mikrokrediter bygger på principen att lån beviljas till fattiga invånare som saknar möjlighet att vända sig till traditionella banker. Tanken är att lånen omsätts i småskaliga företagsidéer. Konceptet med mikrokrediter har uppmärksamats flitigt de senaste åren. Inte minst sedan *Grameen bank* och dess grundare år 2006 tilldelades Nobels fredspris för sin omfattande mikrokreditverksamhet i Bangladesh.

Tack!

Nduguföreningen vill rikta ett ödmjukt tack för de bidrag som lämnats med anledning av Lars-Göran Perssons 60-årsdag och Tore Nilssons bortgång.

Hallå där...



Ebba Stexå, Isa Teglund och Saga-Sofie Björngren, elever från Waldorfskolan i Karlshamn, som den 29 maj uppträdde tillsammans med mezzosopran Catrin Jonsson och pianist Rachel Fuller på Kastellet i Karlshamn.

Hur var det att uppträda med en operasångerska och en konsertpianist från London?

-Det var roligt. Men inte så nervöst som man kan tro. Vi hade ju repat mycket.

Hur såg upplägget ut?

-Som en resa genom olika länders musikstilar. Lite afrikanskt, lite amerikanskt och lite annat. Till exempel kompede vi när Catrine sjöng *Summertime*.

Hur kändes det att samtidigt göra en insats för Kizaga?

Det hann vi inte riktigt tänka på. Vi var så upptagna med att sjunga och spela. Men nu i efterhand känns det förstås bra.

Kan ni tänka er att göra om det?

Ja.

Nduguföreningen vill rikta ett **varmt tack** till elever och personal på Waldorfskolan för ert stora engagemang i samband med konserten! Tack också Catrin och Rachel!



Har Du hört att Nduguföreningen varit på...

- **Sommarkonsert på Kastellet i Karlshamn** (se spalten till vänster)
- **Gökotta i Näsums församling**
- **Trädgårdsdag på Bäckaskogs slott**
Dagen gav **162 nya träd** att plantera i Kizaga
- **Loppmarknad på Ronneby brunnsark.**

Evenemangen gav sammantaget ett överskott på nästan 10 000 kr. Pengar som oavkortat går till Nduguföreningens biståndsverksamhet.

/Arrangemangsgruppen

Vill du hjälpa till vid liknande evenemang i framtiden. Då är du varmt välkommen!

Kontakta Lars-Göran Persson på tel: 070 619 02 12

Stöd fadderbarnsfonden

Tycker du att skola och fadderverksamheten är viktigt samtidigt som du inte vill binda upp dig till att stödja ett specifikt barn? Då är fadderbarnsfonden något för dig.

Gör så här:

Betala in valfritt belopp till Nduguföreningens plusgirokonto 29 91 64-4 och ange fadderbarnsfonden.

Nduguföreningens årsmöte 2011

äger rum lördagen den 26 mars kl 14 i Olofström.

Mer information tillsammans med möteshandlingar skickas senast en månad före mötet.

Varmt välkommen!

Lämna ett bidrag per SMS!

Du vet väl att du kan lämna ett bidrag till Nduguföreningens biståndsverksamhet via din mobiltelefon? Skicka ett SMS till nr **72550** med texten: **Ndugu bidrag25** (kostar 25kr, plus ev. trafikavgift) eller: **Ndugu bidrag50** (kostar 50kr, plus ev. trafikavgift)

Ditt stöd behövs

- tack för din gåva!

Du vet väl att Nduguföreningen finns på



Vi har redan fler än 120 fans! Alla som har en Facebook-profil kan bli "Ndugufans". Du som inte har Facebook-profil kan enkelt skaffa en gratis på: www.facebook.com

Ge bort ett medlemskap i Nduguföreningen till någon i din bekantskapskrets.

Kostnad: 200 kronor för vuxen samt 50 kronor för barn och ungdom (upp till 20 år).

Betalas till: plusgirokonto 29 91 64-4

Betalning via Internetbank: Skriv i meddelanderutan att betalningen avser medlemskap, namn och adress till den medlemskapet avser samt ditt namn. Ange antal och typ av medlemskap som önskas.

Betalning via inbetalningskort: Ring medlemsansvarig Katarina af Sandeberg på tel: 0709-840616 eller mejla admin@ndugu.org så sänder vi ett förtryckt inbetalningskort till dig. Glöm inte att uppge din adress!

En gåva med hopp om en bättre värld!