

Nr 4 2011 MEDLEMS INFO



Medlemsinfoansvarig: Adrian Rosén Tel: 076 168 72 20 Mejl: medlemsinfo@ndugu.org

Bästa Ndugu-vänner!

I n för en värld av kriser, utmaningar och orättvisor är det lätt att känna sig liten, obetydlig och utsiktslös.

Känslan är förstäligen och drabbar nog de flesta av oss emellanåt. Verkligheten är sådan att den inte enbart bekräftar människors goda sidor. Löften bryts, goda intentioner förvrids och storslagna visioner krackelerar i mötet med livets realiteter.

Vår värld avkräver ett förhållningssätt till det som inte är som vi önskar, till det som vi kanske till och med uppfattar som ont. Då ligger cynismen nära till hands. Uppfattningen att man ska vänta sig det värsta av andra och inte hysa något vidare hopp. Att saker och ting är som de är och inget att göra åt. Från en utgångspunkt är det ett förhållningssätt som kan inge respekt. Cynikern tycks rutinerad, han eller hon vet hur det brukar bli, har sett tillräckligt mycket för att veta bättre än att hoppas på det goda. Cynismen kan tyckas som det rationella, övervägda förhållningssättet till vår värld. Den bildade och erfarnes livsperspektiv.

Men min uppfattning är att cynismen som livsperspektiv är en skamsen reträtt till ett skyddat hörn från vilket cynikern bekvämt kan beskåda en värld i våndor och beklaga sig över alla fåfänga försök till förändring. För mig är cynismen det enkla och komfortabla förhållningssättet, byggt på devisen: den



Martin
Carlstedt

som inget hoppas kan inte bli besviken. Det fega alternativet för den som inte vågar gå i närkamp med livet och gång på gång uppleva att vissa förhoppningar infrias snabbare än väntat och att andra grusas gruvligare än man kunnat föreställa sig. Cynismen vänder oss bort från det levda livet, låter oss lämna walk-over till den match som är det liv vi fötts till.

Jag tror på möjligheten att förändra. Inte därför att jag inte vet hur svårt det kan vara. Inte heller för att jag tror att människan är alltigenom god. Istället är det två andra skäl som övertygar mig.

För det första, jag ser inget annat meningsfullt livsperspektiv än hoppets. För det andra är det min och oräkneliga andras konkreta livserfarenhet att tillsammans med andra kan vi göra skillnad. Förhoppningarna infrias långt ifrån alltid, men vi erfar att det går, ofta nog. Det går när vi arbetar tillsammans, lär av varandra, reflekterar, kritiserar, omprövar och bygger om. Det går när vi förenar olikheter i arbetet för ett gemensamt mål. När helheten blir större än summan av delarna den består av.

Mitt i vår, på samma gång, oändligt vackra och förfärligt grymma värld får vi fira jul och hoppas på ett gott nytt år. Vi får göra det med förvisningen om att det jag gör tillsammans med andra kan göra skillnad.

Martin Carlstedt

Ordförande

Nu ska sjukstugan bli större!

Köp vykort och sprid budskapet så stöder du insamlingen. Kostnad: 5 kr/st (kostnad för frakt tillkommer). För beställning, kontakta

Jonatan Wistrand på tel.nr: 0703-187239

e-post: medlemsinfo@ndugu.org



Amons Kizagarapport

Nu är det regnperiod i Kizaga. Eftersom den mest gynnsamma tiden för trädplantering är nu har vi just överfört pengar för detta. Dessutom har byborna själva tagit initiativ till att utöka skogsreservatet ytterligare. Medvetenheten om vikten att ta vara på miljön har ökat de senaste åren inte minst genom Nduguföreningens trädplantering, stöd till skogsreservatet och anordnade miljöseminarier.

En annan sak som växer är kunskap och framtidstro. Styrelsen har just beviljat tre ungdomar, som länge varit fadderbarn i föreningen, stipendier för vidareutbildningar. Det är utbildningar på universitet eller college inom områdena ekonomi, stadsplanering samt en lärarutbildning. Det känns såklart roligt för de enskilda eleverna men också för Nduguföreningen och utvecklingen i Kizaga i stort eftersom vi hoppas att de som får dessa utbildningar i framtiden också kan hjälpa oss att utveckla Kizaga med omnejd.

Vi har i styrelsen nu också tagit beslut om solpaneler till biblioteket och att pengarna ska överföras innan årsskiftet. Det kommer göra att biblioteket kommer att användas mer flitigt även kvällstid och det kommer naturligtvis vara en hjälp för många att kunna sitta och studera i ett upplyst bibliotek! På längre sikt hoppas vi även kunna ha filmvisningar och använda datorer.

Jag vill önska er allt gott inför jul och nyår. Och hoppas att ni i jultid skänker en extra tanke till våra vänner i Kizaga och att ni har Nduguföreningen i åtanke när ni planerar julklappsinköp. KRISMASI NJEMA NA MWAKA MPYA MWEMA! = God Jul och Gott Nytt År!

Amon JJ Gyunda



Brev från fadderbarn



Här kommer många hälsningar till er och jag hoppas att de når fram till er i Sverige. Anledningen till att jag skriver detta brev är för att jag vill tacka er för all hjälp med pengar till studierna. Det känns så skönt nu för mig att veta att jag kan studera i lugn och ro, utan att oroa mig för om pengarna ska räcka till att betala skolavgiften. Jag går nu i klass 2 på Kizaga Secondary School. Jag var vid halvårstestet 20:e bäst bland 140 elever!

Jag har fyra syskon. Jag själv heter Celina. Sen är det Eliwansita, Winjuka, Nakembetwa och Samwely. Vi brukar tillsammans utföra olika sportliga aktiviteter som att hoppa hopprep på olika sätt och att spela korgboll. Familjen odlar bananer och kassawa. Vi har även en liten hönsgård. Mina favoritämnen i skolan är geografi, historia, kiswahili och engelska. Jag är så glad att jag får möjlighet att skriva till er. Hela min familj hälsar.

Hälsningar från Celina



Spara på föreningskostnader och träd på samma gång. Du vet väl att du kan få Medlemsinfo, årsmöteshandlingar och annan information via mejl.

Allt du behöver göra är att skicka namn och e-postadress till medlemsinfo@ndugu.org.

Välkomna på årsmöte klockan 14 lördagen den 24 mars i Mariasalen, Olofströms kyrka. Nduguföreningen firar tioårsjubileum med festligt program och intressanta inblickar i Nduguföreningens utveckling under de första tio åren. I vanlig ordning står även tanzansk mat och fika på menyn.



Ndugu vill arrangera mera

Nduguföreningen har flera viktiga grupper inom sina verksamheter. Arrangementsgruppen har en betydande roll när det gäller insamling och informations-spridning. Nu hoppas man att fler kan engagera sig.

För andra året i rad fanns Nduguföreningen representerat bland allehanda knallar på trädgårdsdagen vid Bäckaskogs slott i slutet av augusti. Flera personer från föreningen var på plats på bordet fanns gott om korgar, tygkassar, informationsmaterial och annat att tillgå.

-Vi har en naturlig ingång där. Att sälja träd som planteras i Kizaga passar bra när folk ändå är igång och planterar i sina trädgårdar. Det är trevligt och vi har sålt uppåt 200 träd varje gång, säger Lars-Göran Persson, sammanställande för arrangementsgruppen.



Lars-Göran Persson

Att bege sig till trädgårdsevenemanget 15 kilometer nordost om Kristianstad på sensommaren har nu kommit att bli ett stående årligt inslag för arrangementsgruppen. Men gruppen ligger även bakom mycket annat. På FN-dagen den 24 oktober höll Lars Göran Persson ett föredrag om föreningen i Olofström och fick ett bidrag på 3000 kronor. Samarbeten med kören Tonsättarna i Olofström för vår- och julkonserter förekommer ofta. 3 december hålls en konsert i Olofströms kyrka. Dagen efter ska arrangementsgruppen finnas på plats på julmarknaden vid hotell- och konferensanläggningen Fritzatorpet.

--Vi säljer julkort, korgar och träd. Vi ska också sälja ballongdjur för första gången. Det är första



Jonatan Wistrand var en av flera deltagare från Nduguföreningen vid Bäckaskog.

gången marknaden genomförs så det blir spännande.

Vad är det mest lyckade ni legat bakom?

-Naturligtvis har våra konserter med Catrin Jonsson och Rachel Fuller betytt mycket speciellt då vi hade en konsert tillsammans med Holje musikklaser. Det gav bäst resultat hittills. Luciafirandet i Olofströms förra året då vi fick uppdraget att svara för biljettförsäljningen och behållningen gick till oss. Och en Hjärtegott konsert på alla hjärtans dag i Näsrum då vi delade ut hjärtan vid ingången och fick göra insamling vid utgången gav mycket gott resultat, säger Lars-Göran Persson.

Hur brukar responsen vara när ni är ute?

-Det finns ett stort intresse och vi får tillfälle att prata om vårt sätt att arbeta. Ibland blir det långa och viktiga diskussioner.

Till sist. Hur ser framtiden ut för arrangementsgruppen?

-Det är roligt och givande att vara med men vi skulle behöva vara fler. Det är lättare att planera arrangemang och att svara på de förfrågningar vi får om vi vet att vi har folk som ställer upp. Det är lite svårt att genomföra egna större arrangemang just nu. Vi behöver också öka engagemanget geografiskt för att försöka förnya oss och verka på fler platser än Olofström, säger Lars-Göran Persson.

Fotnot: Vill du vara med i arrangementsgruppen ring: 070-6190212.

*Julkort i Sverige blir träd i Kizaga,
Tanzania*

10 kronor per träd – kortet ingår

Nduguföreningen

Varje julkort är ett trädplangeringsbevis

Se bifogat beställningsblad!

Frågor och svar om fadderbarn

Då och då kommer spörsmål om fadderbarnsverksamheten. Här svarar biståndssamordnarna Malin och Amon Gyunda utförligt på några av de vanligaste frågorna som kommer upp.

Jag har fått besked att avvakta med inbetalning till mitt fadderbarn – varför?

Ni som har ettfadderbarn som går ut klass 4 i Secondary school har vi bett ska avvakta inbetalning. När man i Tanzania går ut klass 4 i Secondary måste man göra ett prov för att komma vidare till klass 5 och 6 eller söka andra skolor som ex. college. Att invänta svar från provet samt få svar från skolor man sökt tar mycket lång tid i Tanzania. Därför har vi valt att meddela er om att avvakta inbetalning tills vi vet hur det går för just ert fadderbarn. Om de kommer in på ytterligare utbildning och fått reda på vad den kostnaden i så fall skulle bli frågar vi er om ni har möjlighet att fortsätta att stödja ert barn även till vidareutbildning. Vi ska nu stöta på om vi kan få information från Tanzania kring de barn vars faddrar fick det här beskedet förra hösten och där vi ännu inte hört någonting. För om eleverna inte ska studera vidare vill vi förstås gärna att ni blir faddrar till något annat barn, antingen i primary eller i secondary school. Så fort vi får information om detta gällande just ditt fadderbarn hör vi självklart av oss.

Jag skulle vilja veta lite mer om mitt fadderbarn – hur kan jag göra?

Eftersom vi nu har över 160 fadderbarn och alla i Nduguföreningen arbetar ideellt så är det svårt för oss att hela tiden systematiskt informera varje fadder om hur deras barn har det. Detta har vi heller aldrig utlovat. Däremot har vi ju Winjuka i Tanzania som informerar oss om någon blir allvarligt sjuk, slutar studera eller liknande. Så om allt är i sin ordning hör vi inte av oss med så mycket information om varje barn. Däremot har vi sedan starten gett ut en adress dit ni kan skriva till era fadderbarn. Då kan det vara möjligt att ni får en egen kontakt med fadderbarnet eller barnets familj och kan få lite mer personlig kontakt och information. Vi bistår dessutom gärna med översättningar till swahili.

Jag har skrivit till mitt fadderbarn och inte fått svar. Varför?!

Vi vill förtydliga att vi inte kräver eller ens förväntar oss av fadderbarnet att de måste svara. För oss är det viktigt att det inte finns krav på en motprestation till sin fadder för att få stöd. Detta är viktigt för hur Nduguföreningen ser på utvecklingssamarbetet i stort. Det kan också finnas olika skäl till varför barnet inte skriver tillbaka. I Tanzania har man inte samma tradition av brevskrivning som vi har och skriver inte vanligtvis brev bara för

att berätta hur man har det och om något roligt som har hänt. Det kan också vara så att för de unga eleverna har de ännu själva svårt att formulera ett brev till faddrar i Sverige och deras föräldrar kanske inte heller kan läsa och skriva.

Jag har varit fadder länge men aldrig tagit kontakt med mitt fadderbarn – borde jag gjort det?

Nej, vi förväntar inte att faddrarna ska ta kontakt eller skriva. De som vill och har möjlighet att göra detta erbjuds detta men det är helt upp till varje fadder hur man vill göra. Vad händer med fadder-verksamheten i stort? Vi berättar om fadder-verksamheten, dels i medlemsinfo och verksamhetsberättelser men också i ett årligt fadderbrev som i år ska komma ut innan årsskiftet. I detta medlemsinfo, samt det förra medlemsinfot har något av våra fadderbarn också berättat lite mer om hur vardagen ser ut för just det barnet. Ni kan alltid vända er till biståndssamordnaregyunda@ndugu.org eller ringa 073-63 073 03. Om det är administrativa frågor om inbetalning mm ska ni vända er till vår administrativa samordnare Katarina på mejl: admin@ndugu.org.

Rapport från administrativ samordnare november 2011

- ✕ 224 medlemmar varav 24 är barn
- ✕ 162 fadderbarn varav 5 personer fått startbidrag, 80 i primary och 77 i secondary.
- ✕ 699 träd för plantering.
- ✕ 6050 kronor till fadderfonden.
- ✕ 150 kronor till skolfonden.
- ✕ 15 897 kronor till sjukstugans utveckling.
- ✕ 50 573 kronor i allmänna gåvor.

Julen med Ndugu

- ✕ **Konsert med kören Tonsättarna i Olofströms kyrka 3/12 kl. 17**
- ✕ **Julmarknad Fritзаторpet 4/12 mellan kl. 11-17.**
- ✕ **Julmarknad i Kyrkhult 11/12 mellan kl. 15-18.**